

Kornhillskyrkan



## Saknas: Platt-TV & platt-mage och dinosauriekunskaper mm.

Det räcker bara med att slå upp en dagstidning för att inse att jag saknar något: En ny BMW för bara 526.000:-, men också en I-Phone 8. Dessutom saknar jag en 34 tums platt-TV för ett antal tusenlappar. Men inte nog med det, när jag bläddrar vidare i tidningen och ser på de män och kvinnor som finns med där, insåg jag att jag saknar inte bara en platt-TV, utan också en platt-mage – en sån där med en sexpacks tvättbräda. Vet du vad jag saknar mer? Jo, jag saknar en tiotusen kronors-solbränna "made in Thailand" och en mängd trendiga kläder. Dessutom saknar jag ett ungdomligt utseende. Det finns också tydliga luckor i min utbildning och min erfarenhet.

Genom massmedia får jag lära mig att det finns: *101 saker alla bör veta om dinosaurer* (och jag som bara kan lite om tyrannosaurus rex, brontosaurus och ichtysaurus...) *1001 filmer du måste se innan du dör* och *1001 platser du måste se innan du dör*. Jag inser att jag har en mängd av luckor i mitt liv. Jag saknar så mycket. På en internetsida med rubriken: "Meningen med livet - är att må bra", presenterar en kvinna sig själv:

Jag är en kvinna i mina bästa år som för en kamp mot mina överflödiga kilon. Min målvikt ligger någonstans mellan 80 och 75 kg och jag hoppas att jag når den till nästa sommar... Det är en lång och krokig väg, men jag kan klara av det! Jag funderar en del över stress och dess orsaker. Runt omkring mig finns så många människor som trampar vatten desperat för att hålla sig över ytan. Tiden bara springer iväg och livspusslet är svårt att få ihop för många. Så många bitar ska passa in mellan jobb, hemliv och vila. Så många krav från alla håll. Ingenstans finns en fristad.

Det kanske inte är så konstigt att folk inte längre pratar med varandra. Man stoppar hörlurar i öronen och låtsas som att världen inte finns. För att få en minut för sig själv. Jag själv är också drabbad. Som alla andra. Det känns omöjligt att hinna med allt som ska göras. Jag jobbar heltid och det känns som jag aldrig är hemma. Väl hemma väntar "mitt andra jobb". Hemmet i sig. Tvätt, disk, städ. I en evig cykel. Hinner bara ta det värsta, ibland inte ens det. Och då har jag ändå inga barn som ska underhållas, matas, hjälpas med läxor, eller skickas på aktiviteter.

I vårt samhälle blir jag hela tiden påmind om vad jag saknar och att jag borde vara bättre, se bättre ut, prestera mer osv. Med tiden blir hela livet bara en massa krav. Vi är inprogrammerade med att "vi är vår egen lyckas smed" som genom att skärpa och anstränga oss till vårt yttersta, kanske kan vi bli dem som vi verkligen vill vara...

När Paulus i Galaterbrevet beskriver människans strävan efter perfektion, eller det fullkomliga (uttryckt i Guds gudomliga lag), talar han om att människan lever under en förbannelse.

### I DEN HÄR UTGÅVAN

Bibelskola med anor & nytänk	4
Påskkonferens 2018	.....5
Hänt & händer på Kornhill	.....6
Almanacka 2018	.....8

### INTRESSANT ATT VETA

- Dags för en ny Påskkonferens med huvudtalare som gjort sin resa.
- Läs om Bibelskolans statistik!
- Kornhillskyrkan söker präst.

**Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. Men lagen säger inte "av tro", utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. (Gal 3:10-14)**

Människor från andra länder menar att svenskar har allra svårast bland alla folk, att bara bli bjudna på olika saker. Nej, i Sverige skall det vara rättvist; bjuder du en gång, skall jag bjuda tillbaks osv. Det finns något fint och ömsesidigt i att vi vill bjuda tillbaka, eller att vi har med oss en liten present när vi är bortbjudna, att vi skickar ett tackkort, att vi ger bort en porslinsfigur till grannen för att han vattnade blommorna när vi varit på semester. Men i detta finns också en rädsla för att stå i skuld. Vi vill vara oberoende och inte känna att vi är skyldiga någon någonting... Att vara beroende framstår då som en slags fiende till friheten. Och beroende påminner oss om den obehagliga sanningen att vi i grunden är helt beroende av någon utanför oss själva.



Om man ser på en fotbollsmatch, kan man notera att publiken har en känsla för vad som är rättvisa. Om den inte tycker att domaren dömer rättvist, hörs det tydliga kommentarer från läktarplats. Idrott bygger helt på rättvisa. Domaren säger aldrig: *"Egentligen var bollen utanför, men eftersom du är en sån fin kille så säger vi att bollen var inne!"* Rättvisa finns

som en del i vår värld. Eftersom de flesta av våra relationer baserar sig på ett utbyte där vi ger och tar emot, färgar det lätt av sig också på vår relation till Gud. Vi kommer till Gud som i en förhandlingssituation: *-Gud om jag ber eller om jag ställer upp på detta kan du väl ge mig...* I Edens lustgård lockades människan att äta kunskapens träd för att hon ville "bli som Gud."

Få människor skulle säga att de bokstavigt försöker att "bli som Gud", men gång på gång går vi över de gränser vi har som människor. Modern teknik lockar oss att nästan försöka vara på flera platser på en gång. Bakom de vackra ansiktena, de tonade hårsvallen och märkeskläderna finns en enkel människa som inte är nöjd med sig själv, som önskar att man vore bättre, klarade mer, var snyggare, sexigare, modigare, smartare, rikare... Detta är inget annat än människans ambition att nå det fullkomliga, perfekta, eviga och gudomliga genom sin egen duktighet. Detta är inget annat än att leva under "lagens förbannelse." På människors längtan efter att själv vara Gud verkar Gud bara ha till svar:

Javisst, det är inga problem alls, alla kan vara Gud. Det är bara att leva ett fullkomligt liv. Uppfyll alla bud bara, lev som Jesus gjorde, då är du Gud!

Lagen säger oss att "den som håller dessa bud skall leva genom dem." Men när människan i sin iver gör sitt yttersta för att försöka vara perfekt (följa Guds bud, eller Guds bud omformat i mitt eget sinne som ett perfekt liv) beskriver Paulus att detta är att leva under "lagens förbannelse." Eller vi skulle kunna säga att leva under "duktighetens förbannelse". Ju duktigare vi är, desto mer lockade blir vi att hinna med ännu mer, klara av mer, bli bättre, bli fullkomligare. Detta fortsätter ända tills vi riskerar att lämna de gudagivna ramar som vi människor fått att leva inom.



Vi vet inte så mycket om vad Helvetet innebär. Men kan man tänka sig att det skulle kunna innebära en evighet i ständig brist, med en ständig

*"Javisst, det är inga problem alls, alla kan vara Gud.*

*Det är bara att leva ett fullkomligt liv. Uppfyll alla bud bara, lev som Jesus gjorde, då är du Gud!"*

upplevelse att man inte är bra nog, att man inte räcker till som man är, men att man borde vara bättre.

**Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: *Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden (Gal 3:13-14).***

Jesus levde ett liv i full perfektion och uppfyllde villkoren för att leva som Gud, han bar förbannelsen i sin egen kropp och dog i människans ställe. Jesus fick vad jag förtjänade så att jag fick vad han förtjänade. Varje människa som väljer att förenas med Jesus, blir friköpta från skuld och befrias från "lagens förbannelse." När du inbjudit Jesus in i ditt liv, då börjar ett nytt liv ta sin gestalt i dig. Det livet är av ett helt annat slag än ett liv under "lagens förbannelse." På en bibelskolektion uttryckte en elev:

I den här världen får du veta vem du inte är och vad du inte har.  
I Guds rike får du veta vem du är och vad du har.

Och det var inte så illa uttryckt. (Tänk vad man lär sig mycket på en bibelskola! -kanske också något för dig?). Vi förenas med Kristus och hans nya liv.



Ta tid och stanna upp och bara reflektera över att du kommer aldrig att bli som Gud, helt enkelt för att du är skapad som människa. Det är jobbigt att vara Gud om man inte är född till det. Vila i att du är en vanlig människa! Låt Herren få lösa dig från "lagens förbannelse!" Tacka Jesus för att allt det du önskade att du vore det är han, och han bor i ditt liv! Och när han som är fullkomlig bor i ditt

liv kan du börja älska dig själv, trots att du i dig själv inte alls är fullkomlig. Om man smälter ner kristen tro till minsta möjliga formulering, så skulle man kunna säga så här:

Att vara kristen är att ta emot Guds kärlek genom Jesus Kristus i ditt liv, så att du kan älska dig själv. Och när du kan älska dig själv, ge då vidare kärleken till världen!

I Gamla testamentet var det prästen som frambar de offer som var kontaktlänken mellan Gud och människa. Liksom Kristus var en andlig präst är alla kristna kallade att vara präster. Jesus bar nåden i sin egen kropp. Som Guds präster är inte vår uppgift att gå omkring och ge människor dåligt samvete för hur de lever. Vår uppgift är istället att låta människor förstå att de är älskade av en god Gud. Vi är kallade att hjälpa människor att se vilka de är och vad de redan har fått genom Jesus. En amerikansk kvinna satt på en fest mitt emellan två presidentkandidater, två betydande män. Efter tillställningen fick hon frågan om hur det var och om de båda presidentkandidaterna var olika. Hon svarade:

När mr X talade med mig så fick jag intrycket att han var den viktigaste personen i världen. Men när jag talade med mr Y så fick jag intrycket av att det var jag som var den viktigaste personen i världen.

Vår uppgift är att själva ta emot nåden och låta nåden få genomsyra våra liv så att människor i vår närhet får en upplevelse av att de i Guds och våra ögon är viktigast i världen. Det är så viktigt att signalera nåd till människor vi möter i kyrkan och på jobbet, bland grannar osv. För nåd är verkligen en bristvara i vårt samhälle.

*"I den här världen får du veta vem du inte är och vad du inte har.*

*I Guds rike får du veta vem du är och vad du har."*

# BIBELSKOLA MED ANOR & NYTÄNK



Över 260 elever har gått vår bibelskola sedan starten 2004. Här följer lite statistik:

Antal bibelskoleårskurser	14
Bibelskoleelever (höstterminen)	212
Ledarlinjens elever (höstterminen)	48
Elever som gått ut i heltidstjänst i Guds rike (i minst 1 år)	38
Kortare bibelskoleromanser	?
Genuina bibelskoleäktenskap (träffats på BS)	5
Barn födda i "bibelskoleäktenskap"	7
Störst åldersskillnad mellan elever under en kurs	53
Skratt, kramar, gemenskapsupplevelser, nya insikter	oräkneliga
Upprättade, förvandlade liv	oerhört många

Vad kan man bevisa med denna bibelskolestatistik? I princip allt och inget. Men lägger man till att den övervägande delen av de elever som gått igenom vår utbildning har lämnat in oerhört positiva utvärderingar, ger det oss ändå en hyfsad bild av Kornhillskyrkans bibelskola.

Efter 13 årskullar av bibelskoleelever så har vi av olika orsaker ingen årskurs 1 på bibelskolan innevarande läsår, utan bara ledarlinje/teamår. Det har haft det positiva med sig att vi hunnit reflektera över de gångna kurserna och fått tid att tänka framåt och göra vissa förändringar i Bibelskolans upplägg. Vi tror att Kornhills bibelskola är unik, genom den vill vara en bibelskola för hela människan, med fokus på att:

- bli hel som människa
- upptäcka sina gåvor och lära sig fungera i dem
- ge gedigen bibelundervisning
- finnas mitt i en mångkulturell, diakonal församling

En missions/studieresa till Turkiet är också planlagd, dit även de som inte är bibelskoleelever kan få åka med.

Med detta nyhetsbrev har du fått en bibelskolefolder. Kanske är det tid också för dig att gå bibelskola? Om inte, ge gärna foldern till någon som behöver den! Sen vill vi be dig om en tjänst: Gå in på Google och skriv: "Kornhillskyrkans bibelskola!" Klicka dig sedan fram dit! Alternativt: Skriv "Bibelskola!" När du fått upp denna sida, klicka då på "Kornhills Bibelskola!" Tack på förhand!

*"Vad kan man bevisa med denna bibelskolestatistik? I princip allt och inget"*

*"Kornhillskyrkans bibelskola är unik"*



# PÅSKKONFERENSEN 2018

Det är en glädje för oss i Kornhillskyrkan att inbjuda till vår 26:e Påskkonferens i Halmstad, med temat: ”Jag gör allting nytt!”

Årets konferens kommer även i år att bestå av en vuxenkonferens, ungdomskonferens och barnmöten. Även detta år är alla samlingar på vuxenkonferensen och barnmötena öppna för alla och kräver ingen föransökan. Vi börjar på torsdag kväll och slutar söndag middag. När man ser på några av årets medverkande kan man tala om resor:



Den som åker längst för att komma till påskkonferensen är pastor **Chin Meng Wong** från Malaysia, som har en resepastorstjänst runt om i Asien. I september predikade han för första gången i Europa, men knappast den sista. Hans undervisning på klockren engelska handlar om hur vi skall rusta oss för den yttersta tiden.



När församlingen var nystartad bodde **Kerstin Oderhem** i Halmstad under några år och var med i Johanneskyrkans skolteam. När hon nu återvänder till oss som påskkonferenstalare är det i

egenskap av EFS nye missionsföreståndare — en spännande resa!



En som gjort en annan slags resa är **Simon Ådahl**. Han var den lille killen som åkte runt i kyrkorna och sjöng och spelade in skivor. Men han var också medlemmen i den kristna rockgruppen Edin-Ådahl som sedermera vann Melodifestivalen. Med tiden blev han bitter på Gud. Men genom ett nytt möte med den Helige Ande förändrades allt.

Kallelsen förnyades och sedan flera år tillbaka reser han runt i Sverige på heltid som sångare och evangelist.

Även i år kommer **Mikael Rastas** numera EFS-präst i Lund, fd Västerås, att undervisa på barnmötena. **Jasmine Ytterstedt** kommer att ansvara för ungdomskonferensen.

På årets konferens kommer vi åter att ha en midnattsmässa strax innan midnatt på påskafton. Nytt för i år är att vi erbjuder något vi kallar Helanderum. De som är i behov av helande erbjuds personlig förbön i ett separat rum i anslutning till konferensen.

”Jag gör allting nytt”  
**PÅSKKONFERENS**  
Barnmöten  
Ungdomskonferens  
med separat program  
En konferens om påskens segerbudskap i vår tid

Medverkande:  
**Chin Meng Wong** - internat, förkunnare, Malaysia.  
**Kerstin Oderhem** - missionsföreståndare i EFS  
**Simon Ådahl** - musiker & evangelist  
**Mikael Rastas** - präst (barnmöten)  
**Jasmine Ytterstedt** - ungdomspastor, Kornhillskyrkan  
**Hans Lundaahl** - präst, Kornhillskyrkan  
**Per-Elive Berndtsson** - präst, Kornhillskyrkan m.fl.

För mer info och anmälan, se vår hemsida på:  
[www.kornhill.se](http://www.kornhill.se)

Kornhillskyrkan   
NewWine  sensus 

”Jag gör allting nytt”  
**UNGDOMSKONFERENS**  
28 mars - 1 april 2018  
Halmstad

Pris: 400:-  
Anmälan till: [konferens@kornhill.se](mailto:konferens@kornhill.se)  
För mer info: [jasmine@kornhill.se](mailto:jasmine@kornhill.se)  
[www.kornhill.se](http://www.kornhill.se)

Kornhillskyrkan 

# HÄNT & HÄNDER PÅ KORNHILL...

- Under 2017 hade vi ett snitt på 171 personer/söndag på våra **förmiddagsgudstjänster**, som vi numera tolkar till engelska, tigrinja och arabiska. På torsdagarna är det oftast fler än 50 personer som firar mässa och äter kvällsmat tillsammans.
- Vi har ett **tjugotal smågrupper** igång, och planerar för ytterligare några under året som kommer. **16 nya medlemmar** hälsades välkomna under året. Vi gläds åt besöksrekord på gudstjänsterna, vi sörjer dock över att vi 2017 inte fått se så många komma till tro på Kristus. Vi hade också hoppats få döpa muslimer, vilket vi tyvärr inte fått.
- Barnarbetet **Underlandet/Söndagsskolan** upplever fortfarande lite av en generationsväxling och ser gärna att ytterligare några nya syskongrupper kommer med på samlingarna.
- Helandkursen **Personlighetens Upprättelse** såg dagens ljus i Johanneskyrkan hösten 1997. Med andra ord är kursen inne på det 21:a året nu. Uppskattningsvis har församlingen anordnat ca 50 olika kurser. Sedan en del år tillbaks anordnas årligen pilotkurser för förbönsteam från lokala församlingar, runt om i Sverige. Syftet med dessa pilotkurser är att deltagarna skall bli rustade för att kunna anordna en egen kurs i sin hemförsamling. Och detta har i många fall blivit verklighet.  
Idag arrangeras kursen Personlighetens Upprättelse i **ett tiotal församlingar i Sverige** och flera församlingar är på gång. I Februari anordnar vi för andra gången något som kallas för PU-konvent, som är en sammandragning av förebedjare från alla de olika församlingar som kör kursen eller är i full färd med att starta den.
- Den 20-22 oktober 2017 anordnades vår sedvanliga **höstkonferens**, men på ett nytt sätt. Tanken med konferensen var att deltagare i alla åldrar rent praktiskt skulle få en djupare relation med den Helige Ande. Stefan Börjesson var en uppskattad gästande talare som talade om att vara ledd av den Helige Ande. Lördagen hade ett blandat program, med såväl lek för alla åldrar som undervisning och bön. Debora Pålsson undervisade barnen och Per-Eive Berndtsson undervisade övriga om hur man kan fungera i nådegåvor. Sedan fick alla som ville prova på att praktisera undervisningen i smågrupper. Många berättade efteråt om hur de fått bli använda av den Helige Ande på ett helt nytt sätt. Vi fick också vittnesbörd om att Guds helande och upprättande kraft var verksam, inte minst genom de barn som delade profetiska ord.  
På kvällsmötet berättade Hans Lundaahl och Peter Jonsson om



## **BED OM ATT:**

**Guds härlighets närvaro skall vila över våra gudstjänster, kurser och konferenser.**

**Vi skall få in de deltagare som Herren kallat till:**

- Bibelskolan
- Ledarlinjen
- Påskkonferensen
- PU-pilotkurs

**Att rätt personer flyttar in på Kornhill under 2017.**

**Fler barn och ledare och fler stadiga syskongrupper till vår barnverksamhet Underlandet.**

**Barnen i Underlandet och ungdomarna i Kornhillyouth och Josua och skall få personliga möten med Jesus!**

**Att fler församlingsbor upptäcker, bejakar i och börjar tjäna att tjäna i sina gåvor.**

**Herren leder oss rätt med våra planer att starta ett Celebrate**



## **BED ATT:**

**Kornhillskyrkan skall bli en ”utskänkningsplats” för den Helige Ande.**

**Vi ska få se mer av under och tecken i våra gudstjänster och smågrupper**

**Gud skall ge oss rätt präst till Kornhill.**

**Fler muslimer i Sverige kommer till tro på Kristus.**

**Vi skall få fler smågrupper och nya ledare till grupperna under året som kommer!**

**Gud skall beskydda Kornhills ledarskap; anställda, styrelse och övriga ledare.**

**Vårt skolteam skall få ingång på Vallåskolan och få se ungdomar omvända.**

# HÄNT & HÄNDER PÅ KORNHILL...

hur de fick stå mitt i ett mäktigt skeende **av väckelse och andeutjutelse** i början av 1970-talet på Fjellstedtska skolan i Uppsala. Denna väckelse formade många av dem som senare var med om att skriva modern svensk kyrkohistoria.

- På lördagseftermiddagen ansvarade förbönsteamet för ett ”**Helanderum**” där människor med olika slags sjukdomar och krämpor erbjöds förbön i ett för ändamålet specialinrett rum. Efteråt gavs flera vittnesbörd om inre och yttre helanden.
- Under 2017 hoppas Kornhillskyrkan att kunna **anställa ytterligare en präst**. Än så länge har vi inte gått ut offentligt med detta. Vår förhoppning är att rätt person skall uppleva sig kallad hit. Kanske du känner rätt person? Som församling vädjar vi om din förbön om att rätt person skall bli anställd på Kornhill.
- Vi har haft fullt på Kornhills boende under året som gått. Under våren 2018 flyttar många fd flyktingar ut till egna lägenheter på Vallås!
- Under läsåret 17/18 har vi två teamare som går Ledarlinjen på Kornhill, Andrea Dyrssen och Andreas Hidland. Tillsammans med Jasmine Ytterstedt **jobbar de med ungdomar i Kornhillskyrkan och på Vallås**. På fredagarna träffas ungdomarna i kyrkan på Kornhill Youth. Tre dagar i veckan tillbringas på högstadieskolan i området, som ägnas åt att hänga i caféet med eleverna, spela spel och i egenskap av resurspersoner, vara med på lektioner. Genom att Andrea och Andreas är med i konfirmationsundervisningen som Vallåskyrkan och Kornhillskyrkan har tillsammans, har de fått en god ingång för att skapa relationer med ungdomarna på Vallåskolan. Skolteamet blir en brygga mellan kyrkan och skolan. Nu stundar ledighet, samt läger och konfaresa med Elida till Spanien. En bön och förhoppning de har inför våren är att få se att ännu mer av Guds godhet, makt och Guds kärlek



får bryta igenom hos alla de möter varje vecka.



# ALMANACKA 2018

## KORNHILLSKYRKAN

Ålderstigen 7  
302 59 HALMSTAD  
Tel: 035-14 41 80  
info@kornhill.se  
www.kornhill.se  
Bg. 5423-5023



123 570 05 39 (KYRKAN)  
123 069 07 92 (CAFÉ)

### PERSONAL

#### PRÄST & FÖRESTÅNDARE:

**Per-Eive Berndtsson**  
Tel 0733-122221  
per-eive@kornhill.se

#### PRÄST:

**Hans Lundaahl**  
Tel. 070-9415541  
hans@kornhill.se

#### UNGDOMSPASTOR:

**Jasmine Ytterstedt**  
0733 - 25 59 52  
jasmine@kornhill.se

#### ADMINISTRATÖR:

**CARINA VIKTORSSON**  
Tel 0760-144189  
carina@kornhill.se

#### ADM. ASSISTENT:

**Elizabeth Fredriksson** Tel  
0768 - 18 37 12  
elizabeth@kornhill.se

#### VAKTMÄSTARE

**Tomas Nilsson**  
Tel 0702-579025  
tomas@kornhill.se

#### VÄRDINNA

**Ingrid Petterson**  
Tel 0760-144188

## JANUARI

- 8 Start för en 40 dagars böne- & fastestafett  
13 Bönedag kl 10-16

## FEBRUARI

- 4 Bön & lovsång –Rickard Lundgren  
9-10 Personlighetens Upprättelse-konvent  
14 Kornhillskyrkans årsmöte

## MARS

- 4 Bön & lovsång - Hans Weichbrodt  
17 Distriktets årsmöte, Hjälpared  
29-1 Kornhillskyrkans påskonferens

## APRIL

- 28-1 Personlighetens Upprättelse –pilotkurs

## MAJ

- 6 Bön & lovsång  
10-14 EFS årskonferens i Luleå

## JUNI

- 27-1 New Wines sommarkonferens i Vänersborg

## AUGUSTI

- 27 Bibelskolestart

## SEPTEMBER

- 18 Start för kursen Personlighetens Upprättelse

## OKTOBER

- 19-21 Höstkonferens (preliminära datum)

## NOVEMBER

- 16-24 Resa till Turkiet (preliminära datum)